



Miniviering voor het feest van Beloken Pasen, zondag 19 april 2020.

Ook op het feest van Beloken Pasen gaan de kerkdiensten niet door i.v.m. het coronavirus. Daarom maakten we een kleine viering, die je thuis als gezin kunt houden, gedachtig Jezus' woorden: ‘

Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn ben IK in uw midden’.

Zo kun je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en hoop vinden in de woorden van God.

Het feest van Beloken Pasen is de sluitdag van het Paasoctaf, de achtdaagse feestperiode die begint op Paaszondag en is het voltooid deelwoord van 'luiken', Middelnederlands voor 'sluiten'.

Opening

Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje. Dit kan een gewone kaars zijn of een waxinelichtje, als teken dat God in ons midden is. Steek het lichtje aan en zing/bid samen:



Keer U om naar ons toe,



keer ons toe naar elkaar.

Inleiding

Acht dagen geleden hebben we Pasen gevierd, met een viering op Paasmorgen. Op de eerste dag van de week - de dag van de ontdekking van het lege graf - zijn de leerlingen samen. Ze hebben de deuren gesloten, omdat ze bang waren. Plotseling staat Hij daar. Het eerste woord wat Jezus spreekt is: *'Vrede voor jullie'*. Te midden van angst, komt Jezus vrede brengen.

Wie in vrede leeft heeft een heleboel dingen om blij mee te zijn. Maar aan vrede moet je blijven werken. Bijvoorbeeld door elkaar steeds weer een teken van vrede te geven, zoals Jezus dat heeft voorgedaan.

Navertelling van het verhaal van Tomas, Johannes 20,19-31

De leerlingen zien Jezus en Jezus wenst hen VREDE!

Op een avond zaten de leerlingen bij elkaar. Zij waren bang voor de Joodse leiders en hadden de deuren op slot gedaan. Opeens was Jezus bij hen aanwezig en zei: *'Ik wens jullie vrede'*. Hij liet de wonden zien aan zijn handen en in zijn zijde. Toen wisten de leerlingen zeker dat het Jezus was. Wat waren ze blij! Daarna zei Jezus nog een keer: *'Ik wens jullie vrede. God zelf heeft Mij gestuurd en geeft jullie een belangrijke opdracht'*.

Toen blies Jezus over de leerlingen en zei tegen hen: *'Jullie hebben nu de heilige Geest gekregen. Je hebt de macht om zonden te vergeven.'*

Wanneer jullie iemand vergeven, dan vergeeft God hem ook. Als jullie iemand niet vergeven, vergeeft God hem ook niet.

Een van de leerlingen was er niet bij toen Jezus aan hen verscheen. Dat was Tomas. Toen de leerlingen aan Tomas vertelden dat zij Jezus hadden gezien, zei Tomas: 'Dat kan ik niet geloven! Ik geloof het pas als ik de wonden van de spijkers in zijn handen kan zien. Dan weet ik dat het Jezus echt is. Ik zag hoe Hij aan het kruis hing. Als ik die wonden zie, zal ik het pas geloven, eerder laat ik me door jullie niets wijsmaken.'



Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar. De deuren waren weer helemaal dicht en op slot. Jezus kwam opnieuw tussen hen in staan en zei: '**Ik wens jullie Vrede**'. Jezus riep Tomas bij Zich en Hij zei tegen hem: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je handen in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof dat Ik hier bij je ben'. En Tomas antwoordde: 'U bent mijn Heer en mijn God'.

Toen zei Jezus tegen Tomas: 'Omdat je Mij gezien hebt, geloof je Mij. Gelukkig zijn de mensen, die niet zien en toch geloven'.

Jezus heeft veel wonderen gedaan toen Hij bij de leerlingen was. Veel meer dan in de Bijbel zijn opgeschreven. Dit is het Woord van God. *Kinderen: Wij danken God.*

*** Praat er met elkaar over door:**

Shalom! Vrede en alle goeds!'

Eigenlijk de gewone groet, maar veelzeggend in deze situatie. Begin het gesprek met de kinderen met de vraag:

- Als Jezus zijn leerlingen ziet, zegt Hij: 'Vrede voor jullie!'

Wat betekent vrede? Hoe kun je vrede krijgen?

Laat de kinderen hier kort over nadenken.

- Bespreek dan met elkaar, wat er bij hen opkomt. Daarna kunt u de vraag stellen: - Hoe krijg je vrede?

- Het gesprek kunt u afsluiten met de vraag:

Wat hebben wij allemaal, omdat wij in vrede leven?

Vrede brengt veel goeds. Als de kinderen het niet zo snel weten, kunt u de vraag ook omdraaien:

- als je geen vrede hebt, wat heb je dan allemaal niet, of wat kun je allemaal niet?

Luister samen naar het lied: Alles wat ademt, van Rob de Nijs

Zie Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=gF9fqegd4ns>

Vrede is ver, verder dan ooit,
zo dicht bij huis rusten de wapens nooit.

Wat heeft de angst met ons gedaan?

Laat alles wat ademt in vrede bestaan.

Macht speelt met macht een donker spel,
bang voor elkaar dreigen ze met de hel.
Leer nu of nooit samen te gaan,
laat alles wat ademt in vrede bestaan,
alles wat ademt in vrede bestaan.

Mmmmm.....

Hoe vreemd ook de taal, je kunt hem verstaan,
laat alles wat ademt in vrede bestaan,
alles wat ademt in vrede bestaan.

Conclusie: Ieder mens verlangt diep in zijn/haar hart naar echte vrede, maar ook naar vrede in de wereld om hem/haar heen.

Bid samen een gebedje:

Goede God,
we willen graag van alles begrijpen,
maar niet alles kunnen we snappen.

Wij vragen U:

help ons als wij iets uitzoeken
en het niet kunnen zien of geloven.

Help ons bij het zoeken naar de goede weg in ons leven.

Wij bidden U:

laat er mensen zijn die ons bij de hand nemen
en de goede weg wijzen.

- Eindig met het samen bidden van het Onze Vader.
- Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het branden.

We wensen je een mooie viering!

Bronnen: <https://www.geloventhuis.nl/>
<https://www.kinderwoorddienst.nl/>

**Na afloop van de miniviering kunt u het:
Tomas-spelletje: eerst voelen dan geloven doen.**

Eerst voelen dan geloven

Tomas wilde eerst zien en dan geloven. Soms kunnen ook wij dingen niet zien maar wel voelen. In deze verwerking kunnen kinderen voelen en raden wat zij in handen hebben.



Nodig:

Grote doek of een deken met een aantal voorwerpen eronder.

De kinderen zitten in een kring. In het midden ligt een groot kleed met een aantal voorwerpen eronder. Laat een kind onder het kleed een voorwerp zoeken en dit goed voelen. Het kind omschrijft wat het voelt en vertelt wat het is. Geloven ze dat? Of willen ze het liever toch zien?